

jij aanraakt wordt goud. Op jouw bankrekening. Je straalt, en fonkelt, op de plaats van je hart zit er een zon. Alle mensen gaan spontaan zonnebaden bij jou in de buurt. Je ogen glinsteren, als verse regendruppels. Als dikke lenzen van de Hubble telescoop. Als een vuurwerk met oud en nieuw. Als golven van de zee. Nu wil ik een strelke!

*Vrouw: (legt doekje over haar hoofd)* Zeg, streef jezelf hè, dat doe ik ook.

*Poes: (tegen het publiek)* Ze zàl me aanraken, let maar op. **Stomme trut! Harige heks. Baasspeelster. Bestweter.**

*Vrouw:* Het is wel betweter!

*Poes:* Bloedzuiger. Slangenwif met je kille reptielenkop. Vampier met je messen, pincetten, scalpels. Diepvrieskip.

*Vrouw:* **Diepvrieskip?**

*Poes:* Scharminkel. Schijtluis. Halfblinde zombie! Spuuglelijk spook.

*Vrouw: (achtervolgt de man, met het doekje over haar hoofd, grommend)*

*Poes: (laat zich pakken)*

*Vrouw: (begint de man te slaan)*

*Poes:* Ik had gelijk, hè, ze heeft me aangeraakt.

*Vrouw: (Slaat hem met doekje. Stopt hem in de kast)*

*Poes: (doet eerst een poezenparodie, schuift het luikje van de kast open)* Jouw handen kunnen niet strelen, ze kunnen alleen maar snijden, verbeteren, corrigeren!

*Vrouw: (Ze verzekert zich ervan dat ze alleen is. Raakt heel behoedzaam haar lichaam op verschillende plaatsen aan. Per aanraking horen we een keihard geluid van een instrument dat gebruikt wordt bij plastische of andere chirurgie. Ze herstelt zich, loopt naar de keuken, doet schort af, lippenstift op, haar goed)*

Als je geboren wordt, dan knipt de dokter de navelstreng door. In mijn navelstreng zat een briefje. Mijn moeder maakte het open: Hoera! Gefeliciteerd. U heeft zojuist een wonderkind gebaard. Zij zal de wereld veranderen. Bedankt voor het lenen van uw buik. Ps: U mag er gerust nog baby's bijmaken, maar dit is het enige wonderkind dat we hebben. Niemand wist van wie dat briefje was, dus mijn moeder kon ook geen briefje terug sturen. Ik krijg elke dag tonnen post. Fanmail. Bedankbrieven. Brieven van eenzame mensen die smeken om geopereerd te worden of brieven van beroemdheden die smeken om hun operatie geheim te houden.

*Poes:* Maar nooit **es een huwelijksaanzoek.**

*Vrouw: (Ze neemt haar handtas, pakt een botje, een stukje vel, wat schaafsel, haar, een stukje lichaam van iemand die bij de vrouw plastische chirurgie ondergaan heeft)*

Hier, de neus van Kristel van K3 moest een beetje bijgebeiteld. En maar glimlachen naar iedereen. Nu valt het iets minder op dat zij d'r neus overal insteekt. *(toont een soort slurfje)* Phallus impudicus. Het slurfje van Belle Perez. Belle was vroeger een man, dat had je niet gedacht hè?