

Dort en je stuit op een autuur die - met uit-zonderting van sommige late teksten - zijn eigen schrijverschap in toom houdt, zodat niet minimaalsecret. Hijs schrijft een klassiek Frans gedicht zich heet aangespast aan de dominante verstaanbaarheid parrend, en dat allez onderneige zweem van zelfverheffing of bewetterij. Bernard Dörts dat is *la Pensée française* op zijn best: een met kennis van zakken geslaagd en-therousiasme, een begenadigd autuur met een eigen stem die je gedruig, meeneemt. Of reis naar wat? Narre keern van het theater, maar dat gebeuren op de scène. De geschilderen van Dörts zijn inderdaad voorral briljante getuige-nissen en nabeschouwingen, vakkok vriend-missen en handvol regisseurschapsbedenkingen aan het handvol regisseurs die er zijn.

Travail théâtral

Ezen. En was Dott trouwens niet ook de enige? De theatercriticus van het tweetal? Was dat een denkobject, een met verve te rationaliseren onderwerp? Het valt niet met zoveel woorden na te lezen in Berndt Dott, *un intellectuel singulier*, maar, the hidden message is overduidelijk. Dott heeft zijn Brecht-boek op Barthes

Dort