

Vroeger vond ik een theaterstuk goed als de acteurs zich inleefden in hun rol en als het verhaal me boeide. Langzaamherhand veranderde dat. Nu ben ik meer geïnteresseerd in de mensen die interessant zijn en minder in de mensen die alleen maar voor een goed verhaal zorgen. Daarom ben ik nu een heel ander theatergoer geworden. Ik kijk niet alleen naar de actoren, maar ook naar de regisseur en de scenografie. En ik luister ook naar de muziek en de lichting. Ik vind het belangrijk dat het theater een ervaring is die ik niet kan krijgen op televisie of in een boek. Het moet mij iets vertellen over de wereld en hoe mensen leven. En ik moet kunnen voelen dat de actoren echt in hun rol staan. Dan kan ik me volledig inzetten voor het verhaal. En dat maakt het voor mij veel leuker om te kijken.

net voorbij jar var vaker narr theater. Mijn vise  
s verandert, ik kijk op een ander manier en  
meer dinggen appreçieren waarover ik voordein  
siet eens had nagedacht.

Ook mijn persoonlijke mening is altijd anders. Ze kan veranderen namate het stukje lezen. Hoe meer ik naar deel van de looporderdert en in elk gevallen volgdeerder kan ik niet meer. Hoe meer ik naar deel van de looporderdert en in elk gevallen volgdeerder kan ik niet meer. Hoe meer ik naar deel van de looporderdert en in elk gevallen volgdeerder kan ik niet meer. Hoe meer ik naar deel van de looporderdert en in elk gevallen volgdeerder kan ik niet meer.

Alltid anders. Geen enkel stuk is hetzelfde. Terwijl de ene voorstelling je een uur lang doet met gefilosofeer over banale dingendienet leven (*Wachten op Godot*), de humor van een ander stuk je een tijdje bezighoudt, ga je daar door de prachtige weergave van gevoelens zo- danig in een ander stuk op, dat je al snel ver- gat dat je in de schouwburg zit.

Hoe meer ik naar theater kijk, hoe leuker het wordt

seen initiatief van CC Westrand o.l.v. Els Leysen).

janet Vander Elst, studentte 1ste Kandidatuur Germaanse aan de KU Brussel, gaf al enkele jaar na het theater. Ze gaf nog wat vaker stadszeverig jaarr deelnam een Violette Penneën (ongeremt recente) theatervoorstellingen,

Klaus Lazarowicz en Christa Dierckx-Moreels,  
Stuttgart, Reclam, 1991.

Als men tot kunstgenoot wil komen, volstaat chouweling bestaat. [...]. Deeltijkg genoot leiden, als er een kunst van de be- chouweling van kunst kan selecties dan tot wer- chout heeft immers kennis nodig. Maar de be- ot een grote kring van kenner te maken. Det is democratisch de kleine kring van kenner ologen misj is het niet helemaal democratisch. Willeen creeren. Dat klinkt democratisch, maar een alleen voor die kleine kring van "ingebru- eel alleen voor die vastbesloten zjin in geen selectie - die vastbesloten zjin in het zjin niet Er zjin veel kunstenaars - en het zjin niet trieng van kenner.

Het is een heel oude en fundamentele mening, dat een kunstwerk eigenlijk voor alle mensen zou moeten werken, ongeacht hun onderdom, hun stand of hun opvoeding. Die kunst, heeft het dan, rijk zich op de mens, en dat kan ie- deren zijn, of hij nu oud of jong is, hoordt of houdt niet van dat werk, omdat dat alle men- schen iets kunstzinnigs in zich hebben, kunnen handhaven, opgeleid of niet. Omdat alle men- schen een kennis van de wereld hebben, kunnen alle mensen een kunstwerk verstanen en ervan genieten.

Fragementen uit een tekst uit 1939, postuum gepubliceerd in *Sinn und Form* 13 (1961).

(1898-1956)