



Het is nieuwe man en het wordt aanziendelijk frisser - Tg. Stan / Koen De Wall

Lekens

door de mensen die even later op het toneel
staan. Over Discordia wordt nogal eens
gemaled gezegd: "Ze hebben wel een
reukken, maar hun voorstellen zijn toch ell-
aat". Daarbij wordt dan toch onderschat in
vele mate het belang van een goede
lessen, de meubels en de kostuums uit de vori-
jung markt. De wereld ontvaangen in een ruimte
waarin het daglicht binnenvalt, waar de cou-
rissen, de muur en de vloer zijn. Zonder dat
je ervan bewust bent, word je als toeschou-
wer in het werk ontvallen. Je wordt ontvan-
den in een open dialoog. Je ziet dat het decor
gebouwd is met handen. Je komt dus niet bin-
nen in de aannemiteit. Overal zit "een mens-
teken. Niet dat dat de bedoeïning is, want de
mens de handen uit de mouwen kan moeten
of sprak is toch dat de toeschouwer ook wel
oneel komt omdat hij graag komt kijken en
tegenover een reflecter in bestaan, maar het

Wanneer je op de Transformatorzolder dus ook als individu aanwezig kan zijn. Een theatervoorstelling die niet meer leeft georgia- misseerd wordt, is een verkoopsdeling als een ander. In zulk een context verschilt toneelkunst niet dan van zaappen, terwijl theater een communitykunst is. Als toeschouwer toch meer dan eerder welke andere kunstvorm ben je in direct contact met de kunstenaar, en vice versa. Het alledagse van een spektakel in juist iets heel bijzonders. Nu we met muziek weken - aan *Histoire d'A*, of muziek van Stravinski - merken we dat dat toch al een heel vastand ontstaat. Hoe dan ook, de context van een levende plek is niet alleen voor de speler, maar ook voor de toeschouwer van cruciale belang. De aantrekking van een café of foyer waar Maastrichters naar Discoridia gaan kijken, krijgt een gevoel van ontzag en wonder, en dat is voor de voorstelling een glas uitgeschenkt.