

meisje nooit!
 nooit en nooit en nooit
 nog in geen honderdduizend jaar
 word ik een monsters bruid
 heb je mijn woord gehoord?
 nee!
 okee
 eet me maar op
 kom nu maar dichterbij
 en eet mij
 eet mij op
 je bent toch een monster
 waar blijf je dan?
 ik kan geen kant meer op
 ik heb lang genoeg gewacht
 mijn hele leven lang
 en altijd bang
 ik was toch niet voor niets zo bang
 ik ben toch niet voor niets zo bang geweest!
 eet mij nou op!
(Het monster biedt geen enkele weerstand.
Het meisje rukt hem het monsterkleed af en slaat en slaat
ermee tegen de grond)
 verdomme - verdomme - kapot in mijn botten - goddomme -
 verkommer - mijn woord - vermoord - verdomme - bedonder -
 een moord - mijn woord - een moord!
(Dan is het stil
actrice 2 stapt met grote triomf uit haar rol)
 actrice 2 ik heb gewonnen!
(Stilte
actrice 1 en 3 bekijken haar lachend)
 actrice 2 Waar is de prins?
 Hé, ik heb het monster overmeesterd!
 Waar is de prins?
(Stilte)
 actrice 1 Dood.
 actrice 2 Dood?
 actrice 1 Ja.
 Als je het monster doodslaat, is de prins ook dood.
(Stilte
dan begint ook actrice 2 voorzichtig en gegeneerd te lachen)
 actrice 3 Je zei nog: als het monster vraagt om te trouwen, dan
 moet je ja zeggen.
 actrice 2 Als het monster vraagt om te trouwen, dan moet je ja
 zeggen...
 En ik sla hem in elkaar...!
(Gelach
actrice 3 geeft actrice 2 het kostuum van het monster in
handen. Actrice 2 begrijpt haar, geeft toe en gaat ermee af.)
 actrice 3 Ik ben het meisje.
 actrice 1 Langzaam begreep het meisje dat ze haar lot niet kon
 ontlopen. Dagen en dagen gingen voorbij en de dagen werden
 weken en weken. Iedere avond kwam het monster bij haar en
 zo leerde zij hem kennen en begon aan hem te wennen.

AKTE 3 (Monster op)

monster dag meisje
 meisje dag
 monster
(Ze dansen een wals, maar ze raken elkaar niet aan en het
meisje houdt haar blik onophoudelijk van hem afgewend)
 monster ik heb je al zo vaak gevraagd
 maar ik kan niet anders
 ik wil zo graag
 meisje alsjeblief
 vraag het mij toch niet weer
 ik doe je iedere keer verdriet
 dat wil ik niet
 monster ik ben te lelijk
 meisje ik vind je vriendelijk
 en net zo aardig als een vader
 nee, beter nog een vriend
 ik zal je vriend zijn
 is dat niet genoeg?
 monster vergeef me
 dat ik het weer vroeg
 maar vriendschap is me niet genoeg
(Monster af
stille
het meisje windt een bol met wol en draait en draait de draad)
 meisje ik weet het niet

ik ben nog bang te bang
 dan weet je niet
 je kunt de wind niet zien
 je kunt de zon niet pakken
 en je voelt niet dat de aarde draait
 waar is hij nu?
 vert *(Die de wol ophoudt)*
 je wist niet meer wat je moest doen
 dus deed je niets
 en helemaal niets
 je wachtte
 en je wachtte tot de lente kwam
 meisje ik weet het niet
 ik ben te bang
 vert en ook de hele zomer lang
 meisje ik weet het niet
 ik ben nog bang
 vert en met de herfst had je zo zo lang gewacht
 dat er niets meer in je hoofd was
 dat je niets meer dacht
(Monster op)
 monster laat mij jou niets meer vragen
 maar neem dit van mij aan
 voor het plezier dat je me geeft
 dat je hier bent
 meisje een spiegel
 weet die spiegel wel
 wat ik niet weet?
 kom spiegel
 zeg mij wie ik ben
 zie ik zo wit?
 zie ik zo ziek en zwak
 zo zorgelijk?
 dat ben ik niet
 ik ben niet ziek en zorgelijk
 wie is dat dan?
 ik lijk daar op een man
 en toch lijkt hij op mij
 mijn vader!
 het is mijn vader
 papa, jij bent mij!
 waar ben jij?
 en wat ben je stil?
 je ziet zo wit en ziek
 is het om mij?
 arme mijn vader
 arme vaders ziel
 ik wil voor je zorgen
(Ze huilt
tot het monster:)
 ik dank je voor de spiegel
 maar in de vreemde spiegel is mijn vader ziek
 hij zal nog sterven
 als ik hier blijf
 ben ik alleen nog meelij om mijn vader
 ik wil met alles wat ik ben
 mag ik naar hem?
 voor even
 eenmaal voor even
 hem nog zien?
 monster ik kan niet weigeren wat jij wil
 je bent me veel te veel
 ik heb
 ik hou
 je moet het weten
 het is geen leugen en het is geen haat
 ik zal gaan sterven als je mij verlaat
 zo is mijn lot
 meisje maar ik weet het en jij weet het ook:
 ik wil mijn vader zien
 maar ik wil jou ook niet dood
 monster wat je ook doet
 het is goed
(Hij doet haar het koninklijk kleed van de tafel om, dat een
mantel wordt)
 meisje ik kom terug
 geloof me
 ik beloof je
 na acht dagen ben ik terug
(Stil gaan ze uit elkaar)
 acht dagen is al vlug
 dag monster
(Beiden af)
 vader intussen leefde de vader in het oude witte huis en sinds