

Pedant , galant , genant
O , skeeds die woorden op een rij
En elke keer hun gat verbrand !
Zout zuur , gebalk , gebrei
In de nacht van het mederland .
Elk gedicht roept van de over zij

Hugo Claus

IVde Nacht van de Poëzie

